



NOVELL

*Ragnar på
besök*

Roy Panen

Noveller

Från:

Vill va me dej : Förförelser

- | | | | |
|----|------------------|---------------|-------|
| 1 | Hem till Daniel | 1-4, 12-29 | 81 s. |
| 2 | Amsterdam | 5-11 | 32 s. |
| 3 | Hjälpmedel | 30-34, 38-41 | 40 s. |
| 4 | Komma ut-brevet | 35-37, 61-76 | 70 s. |
| 5 | Gud eller inte | 42-49, 55-60 | 50 s. |
| 6 | Skrämselhot | 50-54 | 28 s. |
| 7 | Ragnar på besök | 81-94 | 46 s. |
| 8 | Ångest | 77-80, 95-105 | 57 s. |
| 9 | Utflykt | 106-116 | 50 s. |
| 10 | Göra slut | 117-122 | 29 s. |
| 11 | Kul på bibliotek | 123-132 | 49 s. |
| 12 | Hem till Kim | 133-153 | 79 s. |
| 13 | Grå vardag | 154-162 | 39 s. |
| 14 | Underbart mys | 163-181 | 64 s. |
| 15 | Ny bagare | 182-190 | 40 s. |
| 16 | Problem | 191-199 | 39 s. |
| 17 | Fängelsemord | 200-216 | 60 s. |
| 18 | Avslöjandet | 217-230 | 54 s. |
| 19 | Hämnd | 231-239 | 35 s. |
| 20 | Taxi hem | 240-251 | 52 s. |

Information

Noveller

Vill va me dej : Förförelser, har gjorts om till tjugo noveller.

Hela boken finns med bland novellerna. Texterna har inte gjorts om och är i sitt original.

Novellerna ligger i en nummerordning som någorlunda följer originalbokens linje av innehåll.

Med hjälp av dessa tjugo noveller kan läsaren få en god inblick över vad originalboken handlar om. Och man kan enkelt välja att läsa fristående delar av boken.



Vill va me dej

Förförelser

Roy Panen

Roy Panen
Bokförlag

Roy Panen -
NOVELLER
FÖRFÖRELSER
Ragnar på besök

Information

NOVELLER FÖRFÖRELSE Ragnar på
besök (7) 2024

Hämtad från: Vill va me dej : Förförelser (2)

© Roy Panen 2015

Roy Panen Bokförlag, Sollebrunn

www.panen.se

roy@panen.se

Omslagsfoto: Sol bakom moln, Roy Panen

Omslag: Roy Panen

ISBN 978-91-89909-29-8

Denna bok skyddas av upphovsrättslagen.

Hej!

Kanske är du en av dem som föredrar kortare berättelser, noveller.

Min romanserie Vill va me dej, är en serie på sju böcker, men som innehåller ett antal kortare och avslutande berättelser. Kanske kan dessa vara ett alternativ för val av läsning, och att du senare vill ge dig på att läsa hela serien i sin fulla längd.

Genom serien får du läsa om massor av händelser, som har en koppling till varandra och med det hänger ihop, med flera röda trådar: kärlek, homosexualitet, synskada, gudstro, och en vilja av stål.

Men serien handlar också om självmordsförsök, självskadebeteende, mord, misshandel, våldtäkt, våldtäktsförsök, mobbning, rasism, homofobi, och mycket mer.

Och hela berättelsen får ett stort och pampigt avslut i bok sju.

I denna novell Ragnar på besök, får Daniel besök av sin blinde kompis Ragnar, och de har flera fina dagar tillsammans.

Baksidestext

Daniel ringer sin norske kompis Ragnar, som också är blind, och han tackar för brevet.

Han berättar om Kim och om allt underbart som de har gjort tillsammans.

Ragnar får skjuts av sin pappa och hälsar på Daniel. Daniel presenterar Amir och Filip för Ragnar. De går till sjön och badar, och åker tåget ner till nöjesparken Liseberg i Göteborg.

Hemma igen gör Ragnar och Daniel en shopping på stan. Ragnar köper fina kepsar till dem. Daniel vill köpa en kärlekspresent till Kim. Ragnar hjälper honom som smakråd. Och Daniel köper en fin lerfigur på en sittande pojke.

Vad han inte vet är att denna lerfigur ska komma att bli magisk, som bidrar till ett rent kaos mellan Kim och hans flickvän Camilla.

Och som en revansch för det tidigare misstaget sover Ragnar sin andra natt med Daniel i hans säng.

EVIG VÄNSKAP

81 Daniel ringer

Ragnar

Daniel och Ragnar, telefon

Dagen efter mötet med Kim, på eftermiddagen, får Daniel en idé om att ringa Ragnar. Han vill berätta om att han nu har träffat prinsen i sitt liv och om hur lycklig han är.

Ragnar ropar jippi och säger att detta kände han på sig skulle hända och redan då han skrev brevet till honom.

Daniel tackar så mycket för brevet. Han säger att det värmdde honom verkligen. Innan han läser brevet är han nedstämd, men efteråt känns livet lite ljusare.

Daniel berättar om allt som hänt med Kim och om det mesta han varit med om med honom. Men han går inte in på några detaljer när det gäller kärleksakterna.

Ragnar blir alldeles till sig av glädje och han ber honom berätta mer i detalj hur det var att kyssa en kille. Och han är så glad för Daniels skull. Nu är han inte okysst längre. Och oskulden – den rök så det vissla om det.

–Er dere sammen nå, du og Kim? (Är ni ihop nu, du å Kim?)

–Ja vet inte riktig, men ja tror de. Hoppas de. Fast han har ju sin tjej också.

–Hvordan føles det da? Jeg mener, blir du sjalu? (Hur känns de då? Ja menar, blir du svartsjuk?)

–Nä, inte nåt ... å va ja känner nu.

–Men hvis hun var en fyr, kalte Kalle eller noe – og så veldig bra ut? (Men om hon va en kille, hette Kalle eller nåt – å såg mycke bra ut?)

–Nä, de vill ja inte ens tänka på. Å du, snälla, säj inte så.

–Daniel, min venn. Vi må ses igjen. Kan du ikke komme til meg? (Daniel, min vän. Vi måste ses igen. Kan du inte komma till mej?)

Men innan Daniel hinner svara avbryter

Ragnar sig själv och säger:

–Eller du ... Jeg kan komme til deg. Vil du ha det, og får jeg det? (Eller du ... ja kan komme till dej. Vill du de å får ja de?)

–Ja, va kul, gärna, men när kommer du då?

–Jeg kan ta toget og jeg kan komme i morgen. (Ja kan ta tåget å ja kan komma i morron.)

82 Ragnar

hälsar på Daniel

Daniel och Ragnar, hos Daniel

Ragnar har tur när hans pappa kan köra honom till Daniel redan nästa dag. Det är semestertider och hans pappa har en affärskollega som bor i Stockholm. Han vill passa på, att med kort varsel hälsa på kollegan som vid flera tillfällen bjudit honom hem till sig. Men han har bara inte haft tid med denna resa tidigare.

Han ringer kollegan redan nästa morgon. När han ska fråga om han kan komma med så kort

varsel, hinner han inte längre än till tanken då kollegan åter igen bjuder honom hem till sig. Ragnars pappa förklarar sitt ärende och vill samtidigt passa på att hälsa på i ett par dagar. Kollegan blir glad och föreslår att han kan stanna i åtminstone tre dagar. Då hinner de med en sväng ut på krogen och de kan festa lite.

Ragnar och hans pappa ringer på Daniels dörr redan vid ettiden samma dag. Britt fixar med fika och Ragnars pappa stannar en stund innan han kör vidare till Stockholm. Han kommer tillbaka i övermorgon kväll.

83 Amir och Filip

Daniel, Ragnar, Amir och Filip, balkong

Ragnar och Daniel sitter på balkongen och pratar. Det är enormt varmt ute, solen gassar och får balkongen att mer kännas som en bastu. Daniel har satt på hög musik på stereon. Mamma har åkt till jobbet.

En pojkröst hörs ropa nerifrån gården. Daniel hör att det är Amir. Han reser sig upp, ropar och hälsar på honom. På Amirs röst hörs att avståndet krymper mellan dem och han närmar sig. Snart står han nedanför balkongen.

Både Daniel och Ragnar ställer sig vid balkongräcket och vänder ner sina ansikten mot Amir.

–Hej, Amir. Va kul att du tittar föbi.

Ragnar hälsar också. Och Amir blir nyfiken på honom. Daniel har tidigare berättat om Ragnar för honom. Och Ragnar känner till lite om Amir, då Daniel i telefonen i går berättat om deras äventyr med händelser tillsammans. Amir och Ragnar tycker det känns kul att få träffas.

–Ja tänkte fråga om du, ni, vill gå me till sjön å bada?

–Gärna. Gjerne, säger Daniel och Ragnar i kör.

–Fast ja har lovat va me Filip. Får han också följa me?

–Ja, de är klart han får, säger Daniel. De behöver du inte ens fråga.

–Ja det vil være morsomt, ja, veldig gøy å hilse på vennen din.

Amir har lite svårt att förstå vad Ragnar

säger. Men han är ärlig och rak, och säger:

–Va säger han, din kompis? Ja fattar noll.

Och Daniel översätter:

–Ragnar säger att de ska bli kul, ja, väldigt skoj att få hälsa på din vän Filip.

Daniel föreslår att Amir ska komma upp till lägenheten och vänta, under tiden som de packar ner sina badkläder. Men Amir har lovat att möta Filip borta vid skateboardrampen om bara ett par minuter. Daniel föreslår att Ragnar och han kan komma dit så fort de är klara.

BADTUR TILL SJÖN

84 På väg till
sjön

Daniel, Ragnar, Amir och Filip, Karstorpssjön

Bara en liten stund senare är de alla fyra på väg till sjön för att bada.

Då och då vänder både Amir och Filip sig till Daniel för att få hans hjälp att översätta det Ragnar säger. De förstår det mesta, men det är ibland vissa ord på norska som de inte begriper. Att vara rolig på norska är att vara lugn – inte att man är kul och underhållande. Och vill man ha läsk att dricka ber man om brus. Är man artig är man lustig, rolig. Och har man kul har man moro och det är göy.

Ragnar lovar att försöka, så mycket han kan,

prata med ord mer likt svenskan.

De vill undvika alla former av krångel eller hinder på vägen, och lånar med det inte ut sina käppar.

Daniel får hålla Amir i handen när de går och Ragnar går strax bakom dem. Och Filip går lite blygt för sig.

Hela tiden byter han oroligt och rastlöst position till de andra. Ibland går han ett par meter framför dem och i andra stunder går han strax bredvid. Det är som att han inte känner sig helt bekväm med sällskapet eller i den rådande stunden. Eller så är det helt enkelt bara att han är blyg.

85 Framme vid sjön

De badar, hoppar och dyker från bryggan vid familjebadet.

Efter en stund föreslår Ragnar att Daniel och han ska simtävla med varandra. De kan simma

fram och tillbaka över sjön, som kanske blir en sträcka på ett par hundra meter.

Och småpojarna får hjälpa till med att ledsaga dem. De får ropa och hjälpa dem att hålla rätt färdriktning över sjön och att vända om innan de når land på andra sidan. Men för att också förhindra att eventuella misstag ska uppstå säger pojkarna deras namn inledningsvis i det de säger.

Amir ledsagar Daniel och Filip Ragnar.

Innan de startar tar de alla sig först bort till hopptornet. Därifrån kan Amir och Filip få en god utsikt över dem, när de simmar.

Filip är ganska duktig på att simma, men för säkerhets skull simmar Ragnar i närheten av honom. Då kan han lätt hjälpa honom om det blir problem, om han blir trött. Och Daniel håller sig nära Amir.

Amir flåsar på och låter något stressad och uppjagad när han simmar. Daniel ber honom att försöka slappna av mer.

Och snart når de alla fram till tornet som är placerat ungefär mitt i sjön.

Uppifrån tornet ledsagas Ragnar och Daniel tillbaka till land. Sedan säger Filip och Amir samtidigt:

–Klara, färdia, gå!

Ragnar och Daniel simmar krålsim så det skvätter och står härliga till om dem. De skrattar, flåsar och kämpar på. Då och då får de försöka ändra riktning utifrån vad pojkarna säger till dem: ”Daniel, höger” eller ”Ragnar, vänster”, ”Daniel, snart vänder du” eller ”Ragnar, vänd”.

Ragnar vinner med bara ett par meter, och Daniel vill ha revansch.

Under nästa kamp kvitterar han och vinner med flera meter.

Båda blir snart lite trötta men bestämmer sig för att köra en tredje gång. Och den som vinner nu är den stora segraren – mästaren.

Det blir Ragnar som vinner. Han divar sig rejält för Daniel. Och Daniel spelar lite sur.

När de är på väg mot tornet och småpojkar vill Daniel busa lite med honom och sätter igång en liten brottningsmatch. Han försöker dra ner honom under vattnet. Men Ragnar kämpar och sliter sig loss.

Han försöker simma ifrån Daniel och styr åt ett annat håll än mot tornet. Daniel försöker simma ikapp honom, men han är alltför snabb. Och med det här bevisar han ytterligare för

Daniel att han är vinnaren, den oövervinneliga mästaren.

–Amir, hjälp mej då! Va är Ragnar? Han ska allt få ...

Filip viskar till Amir att de ska skoja lite med Daniel. Vilseleda honom så att han inte kan få tag i Ragnar och på så vis skydda Ragnar från honom. Och detta är Ragnar inte sen med att förstå. Han tycker det är lite kul att bli jagad av Daniel. Ibland ger han sig till känna för honom. Då har Daniel vilseletts och simmat helt åt ett annat håll och är långt ifrån honom. Och Daniel ropar, flåsar, plaskar och skvätter, och sätter full fart efter honom igen. Men Ragnar simmar lätt ifrån honom.

Från tornet ropar och ledsagar småpojkarerna dem.

Ragnar simmar snabbt runt i sjön och med Daniel flåsande tätt bakom. Snart närmar de sig bryggavsatsen med hopptornet. När Filip säger stanna till Ragnar behövs bara ett par simtag till innan han når fram. Han drar sig upp på bryggan innan Daniel hinner ifatt honom.

Strax därefter drar sig också Daniel upp på bryggan.

–Okej, du är vinnaren. Grattis!

Han tar tag om Ragnars hand och skakar hand med honom.

86 Hopptorn

Efter en stund, när de har vilat sig, hoppar de och dyker från bryggan. Amir är noga med att hålla sig i närheten av bryggan.

Daniel vill höja ribban något och försöka imponera på sällskapet. Han klättrar upp på tornet och ställer sig vid kanten, där som Kim och han hoppat och dykt från tidigare.

Amir och Filip tittar nyfiket på Daniel.

–Amir och Filip, säger Daniel, visst är de fritt här nedanför? De finns väl ingen i vattnet här nedanför mej?

–Nä, de är helt fritt, klart, säger Filip.

–Ska du hoppa ...? säger Amir, men hinner inte säga färdigt meningen innan Daniel hoppar.

–Va coolt, säger Filip. De vill ja också göra.

Han klättrar uppför tornet, ställer sig vid kanten och funderar i några sekunder. Men så hoppar han.

Snart så hoppar de alla fyra från tornet. Även lille Amir samlar mod till sig och hoppar.

Och snart höjer Daniel ribban ytterligare och dyker från tornet. De andra klappar händer och tycker Daniel är mycket modig och tuff.

Vidare är Ragnar imponerad över att Daniel vågar dyka från tornet. Det vågar han nog inte själv.

Men efter ytterligare några hopp tuffar han till sig och dyker även han från tornet.

Och snart också Filip.

Men Amir nöjer sig med att hoppa.

Nu känner Daniel att han har fått någon form av revansch mot Ragnar. Åtminstone när det gäller tuffhet och mod att våga möta utmaningar.

MYSKVÄLL

87 Promenad

Daniel och Ragnar, Södra Ryd

På kvällen tar Ragnar och Daniel en promenad i Södra Ryd. Ragnar säger att han tycker om Daniels och Britts nya hem och det är fint att bo här. Det känns nära stan men ändå med en lite lantlig känsla. Och att det finns en fin sjö i närheten är helt toppen.

De går bort till en servicebutik en bit hemifrån och köper godis. Daniel berättar och försöker beskriva miljön runt omkring dem. Det finns en grundskola med de lägre klasserna en liten bit från servicebutiken. Och de är i ett villaområde. Där finns lekparker, gräsmattor med fotbollsplaner, flera mindre skogar, och järnvägen går förbi i utkanten av Södra Ryds område.

–Ibland känns de trist att inte kunna se allt som finns runt om en, säger Daniel.

–Ja, og du har bare et bilde av hva du har fått

gjennom andre. (Ja, å man har bara en bild av de som man fått genom andra.)

–Fast den är ju inte riktig den samma ...

–Daniel, ikke fall inn i en grå sone nå. Det er ikke verdt det. Vi vil være glade for det vi har. I tillegg har du indre bilder fra alt du fikk se når du så ... men ikke hva jeg har. (Daniel, ramla inte in i nån gråzon nu. De är inte värt de. Vi får va glada för de vi har. Dessutom har du ju inre bilder från allt de du fick se när du såg ... men som inte ja har.)

–Ragnar, du har helt rätt ... inga gråzoner nu

...

–Forresten, hvordan skal du gjøre med Kim? Jeg mener om han blir vanskelig og mer fest til jenta. (Förresten, hur ska du göra me Kim? Ja menar om han blir svår å mer håller sej till tjejen.)

–Ja känner att ja redan fått å vunnit så mycke, att de egentligen inte finns nåt att fölorä. Men ja får göra mitt bästa att hålla kvar honom ... eller kanske mer ta upp konkurrensen me henne, Kims tjej.

–Du må sette på det verste forføre kostymen og gjøre det slik at han ikke kan avstå fra deg. Forfør ham, og igjen etter en annen bare. He he.

Tross alt er det ikke en forbrytelse å forføre noen. (Du får setta på dej värsta föförarkostymen å göra så att han inte klarar avstå från dej. Föför honom, å gång efter annan bara. De är ju inget brottslit me att föföra nån. He he.)

–Ja, du har rätt, å ja vet att han gillar mej, är svag för mej.

–Han synes du er snygg – og snill. Du vet, noen ganger kan du være det beste å være hvem du er. Og det vinner man sannsynligvis i det lange løp. Men også å være snygg ... (Han tycker nog du är snygg – å snäll. Vet du, ibland kanskje man lyckas bäst me att va den man är. Å de vinner man nog i längden på. Men att också va snygg ...)

–Ja, du har rätt.

–Men, hvordan vet du at Kim er snygg? (Men, hur vet du att Kim är snygg?)

–Mamma. Hon blev aldeles till sej när hon såg honom.

–Fasen ... Jeg må møte ham. (Fasen ... ja måste få träffa honom.)

88 Vid läggdags

Daniel och Ragnar, soffa

När det blir läggdags framåt elvatiden lånar Daniel ut sin säng till Ragnar. Han vill att Ragnar ska sova bra och gott.

När Daniel har krupit ner under täcket i soffan kommer Ragnar ut till honom och sätter sig i den andra änden av hörnsoffan.

Han vill säga god natt ännu en gång och tacka för att han får komma och hälsa på honom, och med så kort varsel. Säger också att det varit himla kul att träffa Daniels nyblivne lillebror och dennes kompis. De har haft riktigt kul i sjön och det känns inte någon gång som att de på något vis varit barnvakter. Och att man kan ha så kul ihop med små ungar, förvånar honom lite grann.

Vidare har han svårt att begripa att Filip varit en mobbare, som velat Amir illa. Filip som ju är så fin och charmig.

Ragnar säger att han också gärna vill träffa Kim och lära känna honom, men att det nog måste få vänta ... Han hoppas, önskar och vill att Daniel blir mycket lycklig med Kim, och att

han ska vilja stanna hos honom.

När Daniel frågar vad de ska hitta på att göra i morgon får Ragnar en idé. Han föreslår att de ska ta tåget ner till Liseberg. Vill så gärna åka Bergbanan igen, och Virvelvinden, och Flume-ride. Tycker det är speciellt kul när det skvätter vatten.

Daniel säger att han gärna vill, men det blir svårt, för mamma jobbar i morgon. Annars kunde de gärna åka ...

Ragnar funderar en stund. Men så får han en idé. De kan ta med Filip och Amir. Och de kan hjälpa dem med att ledsaga, låna ut sina ögon till dem. Daniel tycker det är en utmärkt idé. De kan fråga Amir och Filip i morgon, och om de får följa med för sina föräldrar.

GÖTEBORG- RESA

89 Liseberg

Daniel, Ragnar, Amir och Filip, Göteborg

Nästa dag är alla fyra på väg med tåget ner till Göteborg för att gå på Liseberg. Det är lite gråmulet väder och kan vara risk för regn. Men de tar ändå risken att varken ha med sig regnkläder eller paraply. De vill ju inte släpa på detta, ifall om det inte blir något regn. Och kommer det en skur kan de alltid söka skydd under något tak.

På tåget ner till Göteborg sitter de och pratar om allt kul som finns inne på Liseberg och de har stora förväntningar på dagen. De ska åka massor med åkattraktioner, äta glass, spunnet socker, våfflor med grädde och sylt, spela på chokladhjul, och mycket mer.

Och de har alla med sig ganska mycket

pengar. Amir och Filip räknar sina pengar, och det är nästan på kronan att de har lika mycket.

Daniel ber dem att sluta räkna sina pengar. De kan bi rånade. Och sedan blir resten av denna dag förstörd.

Pojkarna stoppar ner sina pengar i fickorna igen.

I dag känner varken Filip eller Amir sig så blyga för Ragnar. Denna blygsel har släppt. Det var så kul i går vid sjön och det har väl sköljt bort all blyghet.

90 Liten språk- och historielektion

De sitter i tysthet och funderar. Det är som om alla sitter och funderar på vad de ska göra och säga här näst.

Men så tar Filip initiativ och säger:

–Ragnar, kan inte du lära oss lite norska?

–Ja, selvfølgelig kan jeg det, säger Ragnar och ler mot dem. (Ja så klart kan ja de.)

–Va betyder de, sefeli? säger Amir.

–Nei, ikke så. Du må si, selvfølgelig. Det betyr ... (Nä, inte så. Du måste säja, såklart. De betyder ...)

–Du måste prata mer svenska, avbryter Filip, för annars fattar vi nada.

–Ja, og nada betyr: ikke noe, på spansk, flinar Ragnar. (Ja, å nada betyder ju: inte nåt, på spanska.) Daniel, du må hjelpe meg. Jeg kan ikke gjøre dette helt alene. (Daniel, du måste hjälpa mej. Ja klarar inte de här helt ensam.)

–Jo, säger Daniel. De är hur enkelt som helst. De Ragnar sa förut va: Ja, så klart kan ja de.

–Ja, selvfølgelig, säger Filip och skrattar gott.

–Akkurat, de va greit: precis, de va bra, okej, säger Ragnar.

–Akkurat, de va greit, säger Filip och ler lyckligt.

–Greit, säger Amir. Men hur säger man kul, de va verkligen kul?

–Det var veldig gøy, eller du kan si det morsom, säger Ragnar. (De va väldigt skoj, eller

du kan säga rolit.)

–Morsan, morsom, säger Filip och skrattar.

–Ja, en morsom morsa, skrattar Amir.

–Men hur svär man på norska, då? frågar Filip.

–Søren å, som på svensk blir: fan också.

–Men: jävlar i helvete, då, säger Amir och tar sig lite skamset för munnen. Han tänker att detta skulle mamma och pappa höra. Då skulle det inte bli roligt för honom.

–Nesten som på svensk: Jävla i helvete.

–Ja ha, säger Amir och känner att det kanske får räcka med svordomar för i dag.

–Norska å svenska är väldigt lika, säger Daniel. De är bara vissa ord som är lite olika mellan språken. Svenska, norska å danska ingår i dom nordiska språken å är besläktade me varann. En gång för mycke länge sen va dessa tre språk ett språk, men att dom utvecklades åt lite olika håll å fram till i da.

–Ja, akkurat, og i Norge har vi to språk: nynorsk og bokmål. Bokmålet kommer fra dansk, da vi en gang tilhørte Danmark, og nynorsk er mer av et konstruert språk fra de gamle dialektene. (Ja, precis, å i Norge har vi två språk: nynorska å bokmål. Bokmålet kommer från

danskan, då vi en gång tilhörde Danmark, å nynorska är mer ett konstruerat språk från dom gamla dialekterna.)

–Akurat? säger Amir och ser frågande ut.

–De betyder: exakt, precis, säger Daniel

Ragnar märker hur alla är tysta och lyssnar.

Han fortsätter berätta att det var en mycket lärd man, en språkforskare, som hette Ivar Aasen, som i mitten på artonhundratalet fick i uppdrag från regeringen att försöka skapa ett nytt språk, men som var hämtat från det som var mer norskt.

Han reser då runt och kartlägger och samlar upp gamla, norska dialekter, som inte har blivit så mycket påverkade av bokmålet, som mer kommer från danskan. Och han skapar ett nytt skriftspråk, där den norska nationaliteten mer kommer till sin rätt och står närmare folkets talade språk. Det andra språket: bokmålet är mer likt danska från tiden då Norge sitter ihop med Danmark.

–Etterpå var ...

–Ettepå? frågar Amir.

–Ja, de betyr: därefter, på svensk.

–Ja ha.

–Vilket av språken talar du då? frågar Filip.

Ragnar försöker få till svenskan ännu bättre.

–Jeg snakker Bokmål. De fleste gjør det i Oslo. (Ja talar bokmål. De gör dom flesta i Oslo.)

Han berättar att det var Sverige som, i ett krig mot Danmark och genom en invasion i Norge, hjälpte Norge att bli fritt från Danmark. Danmark som i ett krig långt tidigare hade tagit Norge. Men i kriget mot Danmark befriar Sverige inte bara Norge, utan de tar också tillbaka Bohuslän, Halland och Skåne. Och sedan ingår Norge i union med Sverige. Men för hundra år sedan släpper Sverige Norge som får bli ett eget fritt land. De firar i dag självständighetsdagen den sjuttonde maj, som är Norges nationaldag.

–Va intressant, säger Filip.

–Ja, å spännande säger Amir.

–Har Norge en nationalsång, som Sverige, frågar Filip.

–Ja, åh ja. Ja, vi elsker dette landet, det kalles. (Ja, vi älskar de här landet, heter den.)

–Hur går den? frågar Filip och är mer nyfiken. Kan du sjunga den?

Ragnar börjar sjunga:

–Ja, vi elsker dette landet, som det stiger

frem, furet værbit over vannet, med de tusen hjem ... (Ja, vi älskar de här landet, som de stiger upp, väderbitet över vattnet, me dom tusen hem ...)

Han sjunger hela Norges nationalsång och alla lyssnar med intresse.

–Man kan också avsluta detta me att Sverige å Danmark har varit två stora krigarländer, två stormakter som höll på att kriga ute i Europa, säger Daniel. Sverige har en gång i tiden varit bra mycke större än va de är i da. Å en del av Sverige: Skåne, Halland å Bohuslän plus hela Norge har, som Ragnar sa förut, en gång för länge sen ingått i det danska riket.

–Ja, det var mye krig og elendighet på den tiden. instämmer Ragnar.

–Ja ha, säger Amir intresserat.

–Men detta höll mest på å härja när vi hade kungar som älska att kriga å ta ny mark me makt, säger Daniel. En stor svensk krigarkung va Karl den tolfte som härja me sina krig i början på sjuttonhundratalet. Han blev skjuten under ett andra misslyckat försök att invadera å ta Norge.

–Va synd, säger Amir.

–Ja, kungarna va galna efter att få mer makt.

Men nu har Sverige å dom nordiska länderna inte varit i krig på närmare två hundra år, å då Sverige, i ett fälttåg mot Norge, befria Norge från Danmark. Å sen dess vill vi ha fred å vi vill ha demokrati: att folket får va me å bestämma.

91 Göteborgs centralstation

De kommer fram till att de inte på några villkor får äventyra att komma ifrån varandra. Daniel och Ragnar har mycket begränsad möjlighet att leta efter pojkarna om de kommer ifrån varandra. De bestämmer då, och det känns mycket enkelt, att småpojarna ska hålla Ragnar och Daniel i handen när de förflyttar sig. Detta gör de både på vägen till, som inne på Liseberg.

När de kliver av tåget inne på Göteborgs centralstation hänger regnet tungt i luften. Det är ingen som vet hur de ska gå för att komma till Liseberg, och om de hinner ända fram utan att bli blöta.

Daniel vet att det finns en kortare väg förbi arenorna Gamla Ullevi och Scandinavium, och en längre genom centralstationen och köpcentrumet Nordstan, förbi Järntorget och sedan uppför hela Avenyn ...

Ragnar föreslår att de ska fråga sig fram om vägen, att det får bli den väg det blir. Och förr eller senare kommer de väl till Liseberg.

En halvtimme senare kliver de in på Liseberg. Och regnet kommer. Det öser ner. De får svårt att tränga sig förbi allt folk som kommer mot dem, som tydligen är på väg att lämna nöjesparken.

–Dom stänger väl inte redan? säger Filip. Klockan är bara halv tre.

–Nä då, säger Daniel. Vi ska nog se de här me regnet som nåt positivt, för de får väldigt många att bege sej hemåt. Då slipper vi långa köer till åkattraktionerna.

Det regnar i flera omgångar. Men det är varmt i luften. Och de tänker att de kan blåsa sig torra med att åka mycket Bergbanan, Virvelvinden och annat med fart i.

Då och då mellan åkattraktionerna säger Filip och Amir lite på skoj och på norska: ”Det var greit, det var mye moro, og morsomt, og

gøy. Akkurat.” (Den va okej, den va mycke kul, å skoji, å roli. Precis.) Och de snappar hela tiden upp nya ord som Ragnar bjuder dem på: ”Jeg liker det. Vi må prøve det litt senere. Nå tar vi en pause”. (Den gillar ja. Den måste vi prova lite senare. Nu tar vi en paus.)

Och Ragnar tycker det är kul med att alla intresserar sig för honom och norskan. De är ett trevligt, glatt gäng som har kul tillsammans.

De tar en paus och går och köper nygräddade våfflor med grädde och sylt. Därefter letar de upp en telefonhytt, så att Filip och Amir kan ringa hem och tala om att allt är bra med dem, ifall om nu föräldrarna känner någon oro.

Och en stund senare, efter ytterligare ett antal åk, köper de mjukglass med chokladströssel. De går bort till en parkbänk och sätter sig och äter.

Innan de känner sig nöjda inne på Liseberg åker de Bergbanan, Flumeride, Virvelvinden och några attraktioner till ett flertal gånger. Sedan lyfter de på hatten och tackar för allt roligt där inne och går ut genom grindarna.

–De här va rolit, säger Amir.

–Ja, säger Filip, tack Daniel å Ragnar för att vi fick följa me.

–Vel, og vi vil takke deg for at du vil komme med, og at du har gjort en god jobb med å følge oss. Uten øynene ville det vært vanskelig. (Jo, å vi vill tacka er för att ni ville följa me, å att ni har gjort ett superbra jobb me att ledsaga oss. Utan era ögon skulle detta ha blivit svårt.)

–Nästan helt omöjligt, fyller Daniel i.

De promenerar hand i hand tillbaka till centralen. På vägen till Liseberg memorerar Filip och Amir vägen så bra att de nu inte behöver fråga en enda hur de ska gå. Inne på centralen letar de upp en hamburgerrestaurang och sätter sig och äter innan de kliver på tåget hem till Skövde.

Innan de kliver på tåget ringer Filip hem för att tala om när de kommer. Hans pappa säger att han kommer med bilen och hämtar dem på stationen i Skövde. Amir ringer också hem, men säger att de får skjuts hem med Filips pappa.

SHOPPINGTUR

92

Långpromenad

Daniel och Ragnar, centrum

Följande dag tar Ragnar och Daniel en rejäl promenad in till stan. Ragnar vill gå till någon klädaffär för att köpa en ny keps. Daniel har funderingar på att köpa en present, en kärleksförklaring till Kim.

Det är fint väder, och de går längs med cykel- och gångbanan.

Snart är de på väg in i en klädaffär. Daniel säger att de kan ställa sig innanför entrén och vänta på att någon expedient kommer för att fråga om de vill ha hjälp. Fast Ragnar har en annan idé om hur de kan göra. Han ropar helt enkelt efter hjälp. Inte så högt för att väcka stor uppmärksamhet, utan bara så att det ska höras bort till kassorna. Var nu de är någonstans.

Daniel måste flina glatt när en expedit dyker upp framför dem bara femton, tjugo sekunder efter att Ragnar ropat.

–Hej, mina herrar! Kan ja hjälpa er me nåt? säger en man i trettioårsåldern.

–Hei! säger Ragnar. Har du caps? Jeg vil gjerne ha en med noe fint motiv eller med en morsom tekst. (Har ni kepsar? Ja skulle vilja ha en me nåt fint motiv eller me en skoji text.)

Mannen visar dem fram till ett ställ med massor med kepsar i olika färger. Ragnar ber honom stanna kvar till han har bestämt sig.

Mannen beskriver kepsarna: De har olika färger, olika bildtryck eller texter. Bilderna är på huvuden av tecknade gubbar och gummor med olika roliga grimaser. Flera räcker ut tungan eller trutar med munnen som i väntan på en kyss, blinkar med ett öga, höjer på ögonbrynen eller skelar. Det finns också kepsar med texter: som Go easy! Okej då! Step up! Not now! Maybe!

Han bestämmer sig för en svart med vit text: Go easy! Och en gul med ett svart tryck av en glad gubbe som hänger med tungan och skelar stort.

Priset blir också billigare om han köper två.

En keps kostar sjuttio kronor men två för en hundring. Han frågar om inte Daniel vill ha en keps.

Daniel säger att han nog kan tänka sig en keps med den glada gubben, i vitt, med trutande pussmun och ett blinkande öga, om den finns i rött. Eller den med texten Okej då! vore kul att ha. Och gärna en svart som Ragnars. Fast då räcker nog inte hans pengar till en present till Kim.

Ragnar säger att han bjuder honom på två kepsar och dem som han vill ha.

–Du är så snäll, Ragnar.

–Takk, men vi er begge. (Tack, men de är vi väl båda.)

93

Kärlekspresent till Kim

De går också in i en presentaffär. Frågar efter någon fin prydnadssak som man kan ge bort som kärlekspresent – till flickvännen. De får massor med förslag: allt från ölglas till prydnadskuddar. Även små, färgade lertavlor med olika texter: som Love, Honey, Babe, Sweet. Men det finns inget som Daniel direkt fastnar för.

Expediten funderar en kort stund. Men så skiner hon upp och visar dem bort till en hylla med porslinsfigurer i lera. Dessa har en liten text framtill. Hon visar dem en fin kille i lera, som sitter ner och håller i ett hjärta fram på bröstet, där det står: Du har tagit mitt hjärta, hur ska vi ha det med resten?

Daniel känner att den blir perfekt, som gjord för Kim. Den vill han ge honom. Han ber

expediten slå in den i presentpapper. Den var heller inte dyr: fyrtionio kronor.

Efter shoppingen går de och köper mjukglass och sätter sig på en bänk intill fontänen i Helenaparken. Daniel skrattar glatt och berättar om händelsen när Amir och han träffas här för första gången. Ragnar tycker det är på sätt och vis fascinerande hur en så otrevlig och hemsk händelse kan leda till något så gott, en så fin vänskap mellan Amir och hans familj och honom.

Daniel håller med. Säger att då är det nog lika stort, om inte större, när Amirs värsta fiende vänder om och blir till bästa kompis. Och med ett års åldersskillnad.

Ja, Ragnar håller med och tycker det är en märklig värld vi lever i. Vad är det som gör att det värsta plötsligt vänder om och blir till det bästa?

Daniel svarar, om man hittar ett bra svar på det är det nog värt Nobelpriset.

–Men i utgangspunktet handlar det om förståelse og empati. (Men i grund å botten handlar det väl om förståelse å empati.)

–Ja ... å missförstånd.

–Og smalhet. (Å trångsynthet.)

–Rädsla för förändring.

–Og våger å innse at du har feil. (Å att våga inse att man har fel.)

–Men inget av detta stog ivägen för vare sej Amirs mamma eller Filip, säger Daniel.

–Ja, tenk om det var nok å bare snakke et par ord med forsiktighet med alle knappeskjellene for å få dem til å bli ... (Ja, tänk om de räckte att bara prata nära allvarsord me alla knäppskallar för att få dom att bli ...)

–Snälla, fyller Daniel i.

Daniel och Ragnar går också till Garpadammen och hälsar på änderna och kanadagässen innan de går till taxistationen och tar en taxi hem.

94 Daniel och Ragnar delar säng

Daniel, Ragnar, Britt och Ragnars pappa, hos
Daniel och Britt

Ragnars pappa kommer inte förrän vid niotiden på kvällen. Och han är mycket trött. Han har sovit dåligt båda nätterna i Stockholm. Och i morse vaknar han med baksmällar. I går kväll blev det ett vilt festande och drickande på kollegan och honom, som fortsatte till långt ut på natten.

Britt ber honom att Ragnar och han ska stanna kvar hos dem och sova över till i morgon. Ragnars pappa tackar för erbjudandet och vänligheten. Nu har han redan kört mer än trettio mil från Stockholm och känner tröttheten i ögonen. Det vore underbart skönt att bara få sova och fortsätta bilfärden i morgon bitti, förmiddag istället.

Ragnar erbjuder Daniel att de båda kan sova i hans säng. Den är hundratjugo centimeter bred och de får båda lätt plats i den.

Daniel blir glad och tackar ja till erbjudandet.

Britt gör varma ostsmörgåsar och kokar te till kvällsmat. Vid halv tolv ligger alla klara för nattsömn.

–Daniel, viskar Ragnar, har du sovnet? (har du somnat?)

–Nä, inte ännu.

–Takk for at du har det du eksisterer. (Tack för att ja har dej, att du finns.)

–Du är så go. Tack för att ja har dej me. Du är världens bästa kompis.

–Nei, fordi du er, flinar Ragnar. (Nä, för de är du.)

–Nä, du.

–Ja, vi er de beste. Natti natti. (Ja, vi är bäst.)

–Ja, puss på dej.